



**Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölgesindeki LGBTIQ+ Örgütleri,  
Aktivistler ve Topluluk Üyeleri Tarafından Gazze'ye Yönelik Saldırısı  
Kınayan Ortak Açıklama**

**24 Ekim 2023, Salı**

**Bu bildiriği imzalayan Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesindeki LGBTIQ+ topluluğundan örgüt, hareket ve bireyler, Filistinlilere karşı İsrail işgal güçlerinin Gazze halkına yönelik soykırımını kınamaktadır. Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme ve sömürgeci şiddet ve işgalden özgürleşme haklarına verdikleri desteği de beyan etmektedir.**

**Grup, birey ve imzacılar Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını, saldırıdan etkilenenlere insani yardım ulaştırılmasını ve İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen şiddet ve soykırıma son verilmesini talep etmektedir.**

7 Ekim sabahı, kuşatma altındaki Gazze yakınlarındaki yerleşimleri hedef alan bir askeri operasyonla uyandık. Bu yerleşimler Filistinlilerin topraklarına el konulduktan sonra inşa edilmiş ve halkın zorla yerinden edilmesi ya da katledilmesiyle yapılandırılmıştır. İşgal güçleri bu operasyona kesintisiz hava saldırısı ve yoğun bombalamanın yanı sıra elektrik, su, gıda ve tıbbi malzemelerin tedariğinin kesilmesiyle karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa, Almanya ve İngiltere dahil olmak üzere diğer ülkelerden askeri ve manevi destek aldı. Abluka altındaki Gazze'ye yönelik bu saldırı ve yoğun bombalama, 2000'i<sup>13</sup> çocuk olmak

<sup>13</sup> "2055 Palestinian children killed in Gaza, more than 800 missing." 23 Ekim 2023, [https://www.dci-palestine.org/2055\\_palestinian\\_children\\_killed\\_in\\_gaza\\_more\\_than\\_800\\_missing](https://www.dci-palestine.org/2055_palestinian_children_killed_in_gaza_more_than_800_missing) adresinden 23 Ekim 2023 tarihinde erişildi.

üzere 4,650'den<sup>14</sup> fazla sivilin ölümüne, 15,273'ten fazla sivilin<sup>15</sup> yaralanmasına (bu açıklamanın yazıldığı ana kadar), ailelerin evlerinin yerle bir olmasına ve Gazze'nin kuzeyinden güneyine mahallelerin yerle bir olmasına yol açmıştır. Tüm bu saldırılara paralel olarak ırkçı söylemler ve sistematik olarak gerçekleştirilen baskıcı eylemler de artmaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarında, Filistin meselesini ve Filistinlilerin sömürgecilikten özgürleşme hakkını savunan sesleri bastırmak için yoğun bir çaba sarf edilmektedir. İptal kültürünü körüklemekten askeri tehditler yöneltmeye kadar birçok farklı yöntemin kullanıldığı bu bastırma çabaları, hükümetler ve teknoloji arasındaki köklü iş birliğine örnek teşkil etmektedir.

Gazze'de giderek yoğunlaşan şiddet ve insani felaket, insan haklarına bağlılığını yitirmeyenler ve sosyal adaleti savunanlar tarafından görmezden gelinemez. Batı Asya ve Kuzey Afrika LGBTİQ+ aktivistleri olarak, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi<sup>16</sup> Madde 2 (C)'de yer alan " Grubun kısmen veya tamamen fiziksel olarak yok olmasına neden olacağı hesaplanan yaşam şartlarına kasten maruz bırakmak" hükmü uyarınca soykırım olarak kabul edilen her türlü askeri saldırıyı, masum hayatların yitirilmesini ve insanlığa karşı işlenen menfur suçları kınıyoruz. Filistin'de acil ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması yönündeki ortak taleplerinde küresel toplumun yanındayız. İnsancıl hukukun, yaralı ve zorla yerinden edilmiş kişilerin ihtiyacı olan acil ve hayati yardımı almalarını amaçlayan maddesinin "koşullar elverdiğinde, savaş alanında kalan yaralıların çıkarılmasına, yerlerinin değiştirilmesine ve taşınmasına izin verecek bir ateşkes sağlanacak, çatışmaların kesilecek ya da yerel düzenlemeler yapılacaktır," hükmünü içerdiği de hatırlanmalıdır (Cenevre Sözleşmesi 1, Madde 15).

İsrail hükümeti, sivil kayıpların ve rehine vakalarının önlenmesini şart koşan uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kurallarına bağlı olduğunu iddia etmektedir. Madde III, Paragraf 2<sup>17</sup>, savaş zamanında bölgelerdeki kişilerin korunmasına ek olarak "yaralılar ve hastalar tahsil edilip tedavi edilecektir," hükmünü içermektedir. 15. Madde "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde, savaşın etkilerinden korunmak amacıyla .... ayırım yapılmaksızın: (a) yaralı ve hasta muharipler veya muharip olmayanlar; (b) çatışmalarda yer almayan ve bölgelerde ikamet ettikleri sürece askeri nitelikte bir iş yapmayan sivil kişiler için tarafsız bölgeler oluşturulmasını" belirtmektedir. Aynı anlaşmanın 16. maddesi de şunları belirtir: "Yaralılar ve hastaların yanı sıra sakatlar ve hamile anneler özel koruma ve saygı kapsamında olacaklardır."

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarının ardından hem İsrail devleti hem de İsrail Savunma Kuvvetleri "İSK" tarafından Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli sivillere uygulanan sistematik toplu cezalandırma yalnızca hukuka aykırı değildir; aynı zamanda kınanması gereken bir

<sup>14</sup> "Israel-Palestine: Gaza death toll passes 5000 with no ceasefire in sight." 23 Ekim 2023, <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142687> adresinden 23 Ekim 2023 tarihinde erişildi.

<sup>15</sup> "Israel-Palestine: Gaza death toll passes 5000 with no ceasefire in sight." 23 Ekim 2023, <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142687> adresinden 23 Ekim 2023 tarihinde erişildi.

<sup>16</sup> "Convention on the Prevention and Punishment of the Crime ... - ohchr." <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide> adresinden 23 Ekim 2023 tarihinde erişildi.

<sup>17</sup> "Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in ...." <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war> adresinden 23 Ekim 2023 tarihinde erişildi.

saldırıdır. İSK'nin, çok sayıda BM Özel Prosedürü yetkilisi tarafından insanlığa karşı suç olarak tanımlanan misilleme eylemleri endişe verici derecede korkunçtur; işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumuna ilişkin Özel Raportör şunları ifade etmiştir: "İsrail, savaş sisi altında Filistinlilere yönelik kitlesel bir etnik temizlik gerçekleştirmiştir."<sup>18</sup> İsrail'in saldırıları arasında zorla tahliye kararlarının ardından zorla yerinden edilen sivillerin sığındıkları hastanelere, camilere, kiliselere, mabetlere ve sivillerin eğitim kurumlarına yönelik hedefli saldırılar da dâhildir. İSK'nin sınır kontrol noktalarına yönelik planlı saldırıları ve Gazze'ye giren temel ihtiyaçları kasıtlı olarak engellemesi gibi stratejik askeri operasyonları inkâr edilemez bir insanlık ihlalidir. Bu tür eylemler küresel kınamayı gerektirmektedir.

Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinden LGBTİQ+ aktivistleri olarak, kimliği ne olursa olsun her bireyin eşitlik, adalet ve farklılıklara duyulan saygıyla yaşayabileceği, sevebileceği ve var olabileceği bir dünya hayal ediyoruz. Kontrolsüz şiddet yaygınlaştığında, bunun kökenlerini derinlemesine araştırmak ve küresel olarak LGBTİQ+ toplulukları üzerindeki yansımalarını değerlendirmek bizim görevimiz haline gelir. Queer meselelerimizin işgalci İsrail'in gündemine ve pink-washing politikasına alet edilmesini de kesinlikle reddediyoruz.

Bu açıklamayı yazarak:

- Filistinlilerin nehirlerden denize kadar olan topraklarını özgürleştirme hakkına koşulsuz desteğimizi beyan ediyoruz. Bireysel ve toplumsal cinsiyet özgürlüklerine ilişkin yöntem ve teorileri benimseyen hiçbir özgür insan, insanların işgalden tamamen kurtulma hakkını görmezden gelemez.
- Şunu açıkça ifade ediyoruz: Ekonomik yıkımın, dini aşırıcılığın, kontrolsüz militarist faaliyetlerin ve yasadışı işgallerin ve yerleşimlerin desteklenmesinin ve cezasızlığının gölgeleri bölgenin üzerinde dolaşmaya devam ettiği sürece, başta LGBTİQ+ bireyler olmak üzere herkesin gerçek özgürleşmesi ve katılımının sağlanması uzak bir hayal olarak kalmaya devam edecektir; çünkü Queer özgürleşmesi özünde Filistinlilerin özgürleşme hayallerine bağlıdır.
- Bizler, hem bireyler hem de kurumlar olarak, işgali yok sayan tehditlere veya tutumlara boyun eğmeyeceğimizi de beyan ediyoruz. Ayrıca, finansman ve ağ oluşturma biçimindeki mali veya teknik desteğin, sömürgecilik geçmişi ve modern sömürgeleştirme biçimleri olan ülkeler için bir sömürge aracı olarak hizmet etmesine izin vermeyeceğiz. Bu soykırım sırasında, insan hakları ve kültürel alanlarda çalışan uluslararası platformlardan İsrail hükümetini destekleyen utanç verici açıklamalar gördük.
- Küresel toplumun derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmesini, savaş suçları ya da insanlığa karşı işlenen suçlarla eşdeğer olan eylemlere karışan ya da bu eylemleri

---

<sup>18</sup> UN expert warns of new instance of mass ethnic cleansing of ... - ohchr." 14 Ekim 2023, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/un-expert-warns-new-instance-mass-ethnic-cleansing-palestinians-calls> adresinden 23 Ekim 2023 tarihinde erişildi.

kolaylaştıran her bireyi ve kurumu sorumlu tutmasını talep ediyoruz. Adalet sadece tarafsız olmakla kalmamalıdır. Aynı zamanda ivedi bir şekilde yerine getirilmelidir. İnsani yardıma derhal erişim sağlanmalı ve Filistin halkına karşı soykırıma dönüşebilecek eylemler engellenmelidir.

- Uluslararası toplumdan, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kurallarını evrensel olarak tereddütsüz bir şekilde uygulamasını talep ediyoruz. Zira bu kanunların seçici bir şekilde uygulanması, hayati önem taşıyan hukuk sistemlerinin temelini ve bu sistemlere duyulan güveni derinden sarsmaktadır.

Gazze'ye yönelik şiddetlenen savaş karşısında acil ve kapsamlı bir yanıt verilmesini talep ediyoruz:

- Savaş bölgelerinden kaçan sivillerin güvenli ve serbest dolaşımını sağlamak üzere sınırlar koşulsuz olarak açılmalıdır ve bölgede zorla yerinden edilme olmamalıdır.
- Tüm çatışmaların durdurulmasını, rehinelerin süratle serbest bırakılmasını ve ilgili tüm tarafların uluslararası insan hakları ve insani standartların ihlalinden sorumlu tutulmasını içeren acil bir ateşkes yürürlüğe konulmalıdır.
- Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik kınanmalı ve derhal durdurulmalıdır.
- Gazze ablukası derhal kaldırılmalı, elektrik ve yakıttan gıdaya, temiz suya ve sınırsız insani yardım erişimine kadar temel hizmet ve kaynakların yeniden tesisi garanti altına alınmalıdır, sadece tabutlar yeterli değildir!
- Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplum, İsrail güçleri tarafından işlenen savaş suçlarına ve kontrolsüzce devam eden saldırılara karşı hızla harekete geçmelidir.
- Bu bildiriye imzalayan örgütler, gruplar ve aktivistler, LGBTİQ+ bireylerin haklarını savunmak ve herkes için adalet ve eşitliği durmaksızın takip etmek konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduklarını beyan etmektedirler. Bununla birlikte, devlet destekli şiddet ve baskıyı sürdüren mekanizmaları ve uygulamaları aktif bir şekilde yıkmadığımız sürece bu ilkelerin gerçek anlamda hayata geçirilmesi düşünülemez. Birlik içinde, adalet, eşitlik, ilerleme ve özgürlüğün sadece idealler değil, hem Filistin'de hem dünyanın herhangi bir köşesinde, herkes için yaşanan hakikatler olduğu bir gelecek kurma konusunda kararlıyız.
- Son olarak, Filistin halkının özgürleşme ve kendi kaderini tayin etme hakkının tanınması için Filistin topraklarının işgali kesin olarak sona erdirilmeli ve hukuka aykırı İsrail yerleşimlerine verilen destek mutlak surette sonlandırılmalıdır.

İmzacılar:

